

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Ga niet tegen jezelf in**

“Als je tegen jezelf ingaat - je hebt bijvoorbeeld een bepaald verlangen en je wil dat niet tot uitdrukking brengen - dan ben je vervelend voor jezelf en dan kan je dat wel eens uitwerken op anderen.

Wees daarop bedacht, dat je dus zo zuiver mogelijk met jezelf leert rekening te houden, dan kan je ook de liefde naar anderen duidelijk tot uitdrukking brengen en dat maakt het leven altijd mooier.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 14: ‘Jezelf zijn ondanks onevenwichtigheid’) © Mayil.com